

**FILM: ERNST & LYSET, 1996**

Producent: Kim Magnusson

Instruktører: Anders Thomas Jensen og Tomas Villum Jensen

Manus: Anders Thomas Jensen

Fotograf: Jens Schlosser

Skuespillere:

Ernst Petersen: Jens Jørn Spottag

Jesus: Søren Østergaard



1. B:

Lyd:

Reallyd: Larm fra flyvemaskine

Underlægningsmusik: "Life will be a dream, if you will tell me that I the one you love, life will be a dream, sweetheart"

Oversættelse: Livet ville blive en drøm, hvis du fortalte mig, at jeg er den, du elsker. Så ville livet blive en drøm, elskede.



2. B:

Lyd:

"Life will be a dream ..." fortsætter



2. B fortsat

Lyd:

"Life will be a dream ..." fortsætter



3. B:

Lyd:

"Life will be a dream ..." fortsætter



3. B fortsat

Lyd: "Life will be a dream ..." fortsætter og fader langsomt ned.  
Reallyd: Telefontaster trykkes ind.



4. B:

Lyd:

Dialog: "Det er Conni".



5. B:

Lyd:

Dialog: "Hej skat, det er Ernie."

"Hvorfor har du ikke ringet?"

"Det er den mobiltelefon, den har sgu ikke fantasi til at virke. Nu blir det Sonofon, jeg er skidetræt af det der."

"Gik det ellers godt dernede?"

"Ja ja, fint fint. Guten tag, auf wiedersehen (kvindelatter), så var det hele solgt".

"Så du lyset i nat? Det var simpelthen så ..."



6. B:

Lyd:

Dialog: "Nej, jeg har læst om det"



7. B:

Lyd:

Dialog: "Skal vi ikke sige, at du så småt begynder at sprede bene. Så er jeg hjemme ..."



8. B:

Lyd:

Dialog: "... skal vi sige om en times tid?"



9. B:

Lyd:

Reallyd: Bilmotor startes, accelerationshvin.

Musik: "Life will be a dream" fades op.



10. B:

Lyd: "Life will be a dream" fortsættes

Reallyd: Politisirene og -hyl



11. B:

Lyd:

12. B: Ernst i bilen, set forfra

13. B: Nærbillede af hånd, der tænder radio

Lyd: Radiostemme, mand: "... hele kloden, der i går nat var oplyst i 14? sekund. Ekspertter fra hele verden er valfartet til Danmark i den største energiudladning ...

Man har endnu ikke fundet en logisk forklaring på, hvad vi var vidne ..."

14. B: Ernst i bilen, tænder cigaret



15. B:

16. B: Ernst i bilen, set forfra

17. B: Nærbillede af hånd, der spoler på radio

Lyd: Radiostemme, kvinde: "... Nattens globale oplysning betragtes af sektens medlemmer som et tegn på Kristi komme. Overalt i verden har det vakt opsigt blandt religiøse kræfter, og på Filippinerne har 30.000 fanatikere dagen igennem foretaget maskorsfæstelser."



18. B:

Radiostemme fortsætter:



19. B:

Radiostemme fortsætter:

20. B: Ernst i bilen, set forfra, ryster på hovedet

21. B: Nærbillede af hånd, slår over på "tape"

Lyd: Sang: "I feel good. Didn't no I would. So good, so good. I've got you."

22. B: Bil kører mod kamera på motorvej



23. B:

24. B:

Jesus i vejkanthen, tommer. Ernsts p.o.v.

Lyd:



25. B:

Lyd:



26. B:

Lyd:



27. B:

Lyd:

28. B: Mørk bil, set forfra, standser på motorvej Lyd:

29. B: Ernst i bil, set forfra Lyd:

30. B: Nærbillede af hånd, der drejer startnøgle Lyd





Ernst i mørk bil, set forfra, mumlende: "Satans!"



Jesus: "Må jeg køre med?"



Ernst: "Jo, jo. Det skulle der vel ikke være noget galt i."

"Jeg tror bare ikke, den vil starte!"

Jesus: "Prøv!"

Ernst: "Der ka man bare se, hva?"

Jesus: "Ja!"



Ernst: "Nåe, hvor skal du så hen?"

Jesus: "Jeg har en lang vej foran mig."

Ernst: "Ja, det har vi sgu alle sammen, du!"



Jesus: "Der er noget, du må forstå, Ernst. Du er udvalgt!"



Ernst: "Hvad er jeg?"

Jesus: Du er udvalgt til at følge mig. Vi står på spring til en hel ny tid. Du er den første discipel!

Ernst: Sig mig, er du med i en eller anden sekt eller sådan noget?

Jesus: Nej nej nej, jeg er vendt tilbage. Der er meget, vi skal nå! (griber efter mobiltelefonen)

Ernst: Hold labberne fra telefonen, du. Den er ødelagt nok i forvejen.

Jesus: Jeg tror, den virker igen.

Ernst: Hvordan fanden gjorde du det? Den har ikke virket i 3 dage.

Jesus: (ansigtsmimik)

Ernst: Tænk at opfinde telefonen ...

Jesus: Nej nej, det var nu Graham Bell.

Ernst: Ja ja, jeg er sgu da ligeglad med, hvem det var. Manden må jo have følt sig som en idiot. Forstår du, hvad jeg mener?

Jesus: Synes du slet ikke, det er mærkeligt, at jeg sådan kan få den til at virke uden videre?

Ernst: Jo jo, men tænk at opfinde telefonen, ikke? Nå ja, okay, fint, så har du en telefon. Så sidder du der og har din helt egen telefon. Føler du dig lige dum? Kan du ikke se det?

Der er ikke nogen at ringe til, for du er den eneste, der har én! (ha, ha)

Jesus: Synes du slet ikke, at det ..., at det var besynderligt, at du kørte forbi mig to gange?

Ernst: Næ!

Jesus: Synes du ikke, det var ret mærkeligt, at du kørte forbi mig to gange, og at din bil pludselig gik i stå, og at jeg kender dit navn? Synes du ikke, det er yderst besynderligt, at jeg kan få tingene til at virke - bare ved at røre ved dem?

Ernst: Næ! Folk gør de mest utrolige ting for at få et lift!

Jesus: Er du normal, Ernst?

Ernst: Hø, er jeg normal? Du spør mig, om jeg er normal? Hold kæft, det er sgu da dig, der er stukket af fra en eller anden klinik!

Jesus: Det forstår jeg ikke.

Ernst: Det kører ikke rigtig for dig, vel? Se på dit tøj! Du står og blaffer her klokken to om natten.

Jesus: Jeg er Guds søn. Jeg er genopstået, og du er udvalgt til at følge mig.

Ernst: Du kan godt se, hvad jeg mener, ikke? Du ligner overhovedet heller ikke Jesus. Det skal du selvfølgelig ikke hænges op på. Ha, ha, fik du den? Hænges op på! Ha, ha.

Jesus: Jeg er Guds søn, Ernst!

Ernst: Tænk, hvis han sku rende rundt og betale børnepenge til alle, der påstod, de var hans søn. Der var ikke råd til sommerferie, vel?

Jesus: Du er da Ernst Petersen, ikke? Og sælger rengøringsartikler, ikke?

Ernst: Jo, og det er der ikke noget galt i. Det lyder måske ikke så smart som cand. jur. eller merkonom, men der er penge i det, du!

Jesus: Forstår du ikke noget som helst? Altså, hele verden venter på os. Du er udvalgt til at være den første i den store skare, som skal følge mig. Det er bestemt!

Ernst: Hvem har bestemt det?

Jesus: Det har Herren! Vi har en mission!

Billede af bil bagfra, bremsehvinen. Bil standser. Dør lukkes op.

Ernst: Så pisser du ud af min bil. Jeg gider ikke høre på mere lort, du. Jeg er træt, jeg vil hjem, ha et slag fiske, se lidt fjernsyn - og så i seng.

Jesus: Men, Ernst ...

Ernst: Ikke mere missionspis! Ikke mere om Gud og udvalgte! Hvis du vil køre med, så fortæller du mig, hvor du vil smides af, og så holder du din kæft! (pause) Eller også fortæller du mig, hvordan det gik Brøndby i weekenden eller et eller andet ...

Jesus: Er der slet ikke noget, jeg kan gøre, for at du vil tro på mig?

Ernst: Så er det ud!

Jesus: Jeg er jo Guds søn, Jesus Kristus!

Ernst: Jeg vil skide på, om du så var Mikael Laudrups søster, du pisser ud af min bil nu!

Jesus: Du kan ikke køre uden mig!

Bilens lys forsvinder! Lyd:

Ernst: Hvordan fanden gør du det der?

Jesus: Jeg er Guds søn!

Ernst: Så start den igen!

Jesus: Sku vi så køre?

Ernst: Det var satans!

Billede af bil forfra. Begynder at køre.

Ernst: Okay, lad os så sige, du er Jesus. Hva er det så, du ska her?

Jesus: Menneskene har ventet på mig i 2000 år. Nu er jeg her endelig!

Ernst: Du kommer nok til at hidse dig lidt ned med hensyn til populariteten, du. Jo, selvfølgelig vil du få en del opmærksomhed de første par uger, Billedbladet, Se & Hør. Verden har ændret sig, du!

Jesus: Nå!?

Ernst: Ja, det er sgu da jeres egen skyld! 2000 år, det er lang tid! Jeg er sælger, ikke?

Jesus: Jo ...

Ernst: Jeg følger altid op på en ordre inden for den første uge, ikke? Ellers smutter kunden! Hvis jeg ventede i 2000 år, så ville jeg sgu stadigvæk køre Fiat! Forstår du, hvad jeg mener?



Jesus: Jaææ, måske.  
Ernst: Tiderne skifter, man må følge med. Havde han så bare sagt, at han vender tilbage om 50 år, men nu!? Nej, nu er det sgu for sent, du!  
Jesus: Det er jo ikke noget, jeg har bestemt.  
Ernst: Hvorfor skulle der også gå så lang tid?  
Jesus: Ja, det ved jeg egentlig ikke ...  
Ernst: Var det fordi 2000 lød smart? Eller var det for at øge spændingen?  
Jesus: Det var jo fars ide!  
Ernst: Gud!?  
Jesus: Ja.  
Ernst: Er han ikke ret dominerende? Jeg mener, har du aldrig brændt for at gøre et eller andet selv?  
Jesus: nej, jeg lyder jo bare.  
Ernst: Ja, så når du sgu ikke langt!  
Jesus: Hvorfor?  
Ernst: Fordi folk ikke gider høre på det vås mere. Du skal være selvstændig og stærk i dag. Der er en masse japanere derude, der kan gøre det hele bedre og billigere og hurtigere. Så nytter det sgu ikke at komme og sige, at jeg gør det, fordi min far siger jeg skal! Nej du, du skal råbe, du: "Her er jeg, og jeg lossere alle i skridtet, der ikke gider kigge på mig!"  
Jesus: Jamen ...  
Ernst: Ikke noget "jamen". Ligegyldig hvordan, så må I indse, at I har fejlet! Der er ikke brug for jer længere. Markedet er væk, pist! Ja! Saml kræfter! Investér så i noget know-how, og find ud af, hvor der er brug for dig!  
Jesus: Er der slet ikke nogen, der har bevaret troen, eller nogen, der vil frelses?  
Ernst: Gu´ der ej! Folk vil ha´ sex og vold - og sex, sex. Og så rengøringsartikler, du!  
Jesus: Hvad er meningen så med det hele?  
Ernst: Meningen? Ha! Har du nogen sinde prøvet at sælge?  
Jesus: Nej.  
Ernst: Okay, jeg tror, du har det i dig. Måske kan jeg skaffe dig et job.  
Jesus: Ja ..., nej ... Hvis du ikke følger mig i nat, og hvis du ikke ...  
Ernst: Hvis hvad? Så går det hele ad helvede til - eller hva´?  
Jesus: Jeg er jo redningen!  
Ernst: Du ska´ sgu da ikke redde nogen her! Du ska bare tænke på dig selv!  
Jesus: Jamen, hvis du ikke følger mig i nat, så må jeg jo tage tilbage. Forstår du ikke det? Så kan jeg ikke komme tilbage før om 2000 år!  
Ernst: Du blir da bare her!  
Jesus: Det kan jeg ikke ...  
Ernst: Du skulle da efterhånden være gammel nok til selv at bestemme!

Jesus lukker øjnene. Bilens lys forsvinder. Lyd:

Ernst: Hva nu?  
Jesus: Jeg tar tilbake!  
Ernst: Du er en meget, meget syg og forvirret mand. Ved du det?  
Jesus: Farvel, Ernst.  
Ernst: Så farvel da.

Bildør åbner, smækker.



Lysglimt. Lyd:

Lys i bilen igen. Båndoptager: "I feel good!"



Bilen starter, set forfra. Lyd:

Nærbillede af hånd, der taster på mobiltelefon.



Conni: "Det´ Conny!"

Ernst: "Hej, skat!"

Conni: "Hej!"

Ernst: "Jeg vil bare lige sige, jeg er hjemme om 20 minutter!"

Conni: "Så du det? Det var der lige igen, lyset! Fjernsynet, det var ..."

Ernst: "Jo jo, jeg så det lige ... Nu skal du bare høre det mest utrolige, du. Min mobiltelefon er begyndt at virke igen!"

Slutbillede: Bil forsvinder op over bakke.

Lyd:

Musik: "Life will be a dream, sweetheart!"